



ΑΡΘΡΟ 5 - ΟΧΙ ΣΤΑ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ

«Κανείς δεν επιτρέπεται να υποβάλλεται σε βασανιστήρια ή σε σκληρή, απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή ποινή».

- Το 2008, οι αρχές των ΗΠΑ συνέχιζαν να κρατούν 270 φυλακισμένους στο Γκουαντάναμο Μπέι, στην Κούβα, χωρίς να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες και χωρίς να έχουν δικαστεί και με εμφανείς αποδείξεις ότι υπέστησαν βασανισμούς. Ανώτεροι αξιωματούχοι αρνήθηκαν να καταδικάσουν δημόσια την πρακτική της «σανίδας πνιγμού», ενός βασανιστηρίου προσομοίωσης πνιγμού. Ο πρώην πρόεδρος Τζορτζ Μπους εξουσιοδότησε τη CIA να συνεχίσει τις μυστικές φυλακίσεις και ανακρίσεις, παρ' ότι έτσι παραβιάζονται διεθνείς νόμοι.
- Στο Ιράκ, στρατιωτικό προσωπικό των ΗΠΑ κατέλαβε τη φυλακή Αμπού Γκράμπ (όπου η κυβέρνηση του Σαντάμ Χουσεΐν βασάνιζε και εκτελούσε τους αντιφρονούντες) και εκεί βασάνιζε Ιρακινούς κρατούμενους.
- Στο Νταρφούρ, η βία, οι φρικαλεότητες και οι απαγωγές οργιάζουν και η εξωτερική βοήθεια έχει αποκλειστεί. Ειδικά οι γυναίκες πέφτουν θύματα απεριόριστης βίας. Σε μια περίοδο 5 εβδομάδων σημειώθηκαν περισσότεροι από 200 βιασμοί γύρω από ένα στρατόπεδο εκτοπισμού και οι αρχές δεν κατέβαλαν καμιά προσπάθεια να τιμωρήσουν τους βιαστές.
- Στη Δημοκρατία του Κονγκό, διαπράττονται συνεχώς πράξεις βασανισμών και βίαιης μεταχείρισης από κυβερνητικές υπηρεσίες ασφαλείας και από ένοπλες ομάδες, περιλαμβανομένων ξυλοδαρμών, μαχαιρωμάτων και βιασμών των κρατούμενων. Οι κρατούμενοι κρατούνται σε απομόνωση, χωρίς καμιά δυνατότητα επικοινωνίας με οποιονδήποτε, και συχνά οι τοποθεσίες κράτησής τους είναι μυστικές. Το 2007, η Δημοκρατική Φρουρά (προεδρική φρουρά) και η Ειδική Υπηρεσία (τμήμα της αστυνομίας) στην Κινσάσα φυλάκισαν και βασάνισαν αυθαίρετα μεγάλο αριθμό ατόμων τα οποία θεωρήθηκαν επικριτικά προς την κυβέρνηση.