



ARTIKEL 3 – HET RECHT TOT LEVEN

“Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.”

- In 2007 werden er naar schatting 6500 mensen gedood bij gewapende conflicten in Afghanistan, waarvan bijna de helft niet-strijdende burgers waren die door rebellen vermoord werden. Ook werden er honderden burgers gedood bij zelfmoordaanslagen door gewapende groeperingen.
- In 2007 doodde de politie in Brazilië volgens officiële cijfers op zijn minst 1260 mensen – het hoogste aantal tot nu toe. Alle incidenten werden officieel vermeld als “verzet tegen arrestatie” en werden niet of bijna niet onderworpen aan onderzoek.
- In Oeganda sterven wekelijks 1500 mensen in opvangkampen voor ontheemden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie hebben al 500.000 mensen in deze kampen de dood gevonden.
- Vietnamese autoriteiten hebben minstens 75.000 drugsverslaafden en prostituees in 71 overbevolkte “rehabilitatiekampen” gestopt, zogenaamd omdat ze een verhoogd gevaar zouden opleveren in verband met HIV/AIDS; echter zonder enige vorm van medische behandeling daarvoor.