



מרטין לותר קינג ג'וניור (1929-1968)



מרטין לותר קינג ג'וניור היה אחד מהתומכים הידועים ביותר של המאה ה-20 למען שינוי חברתי לא אליים. הוא נולד באטלנטה, ג'ורג'יה, וכישרון הנאום יוצא הדופן שלו והאומץ האישי שלו באו לידי ביטוי מבחינה ארצית ב-1955 כאשר הוא ומספר לוחמי זכויות אזרח נוספים נעצרו לאחר שהובילו חרם על חברת תחבורה ממונטגומרי, אלבאמה, שחייבה לא-לבנים לפנות מקום ללבנים ולעמוד

או לשבת בסוף האוטובוס. במהלך העשור הבא, קינג כתב, נאם וארגן מחאות לא אלימות והפגנות המוניות כדי למשוך תשומת לב לאפליה גזעית ולדרוש חקיקה של זכויות אזרח כדי להגן על זכויותיהם של אפרו-אמריקנים. ב-1963 בברמינגהם, אלבאמה, קינג הוביל הפגנה המונית שלוה שהמטרה הלבנה תקפה בעזרת כלבי משטרה וזרנוקי מים, ויצרה סכסוך אשר חולל כותרות בעיתונים ברחבי העולם. הפגנות המוניות נוספות הגיעו כתוצאה מכך לשיאן בצעדת ענק אשר משכה יותר מ-250,000 אנשים לווינגטון הבירה, שם נשא קינג את נאומו המפורסם "יש לי חלום" שבו הוא שיווה בדמיונו עולם שבו אנשים לא יופרדו יותר לפי גזעם. כה עוצמתית היתה התנועה שעורר קינג, שהקונגרס חוקק את 'חוק זכויות האזרח' ב-1964, אותה שנה שבה זכה בפרס נובל לשלום. לאחר מותו הוענקה לו מדליית החופש הנשיאותית. קינג מהווה סמל בכל מה שקשור לתנועת זכויות האזרח. חייו ופועלו מסמלים את המאבק למען שוויון ואי אפליה אשר נמצאים בליבו של החלום האמריקאי – ושל החלום של האנושות.

"המבחן האולטימטיבי של האדם הוא לא במצב נוחות ותחושת רווחה, אלא במצבים תובעניים ומעוררי מחלוקת".

מרטין לותר קינג ג'וניור.