



## DAW AUNG SAN SUU KYI (FØDT 1945)

Daw Aung San Suu Kyi har været en stor fortæller for menneskerettigheder og frihed i Burma (Myanmar), der er et land, som har været domineret af et militærregime siden 1962. Hun blev født i Rangoon, og efter at have studeret ved Oxford, blev hun politisk aktiv i 1988, da den burmesiske junta slog voldsomt ned på et oprør og dræbte tusinder af civile. Suu Kyi skrev et åbent brev til regeringen og krævede dannelsen af en uafhængig komité, så der kunne afholdes demokratiske valg.



58

Hun trodsede et regeringsforbud om politiske forsamlinger på mere end fire personer og talte til store forsamlinger over hele Burma i sin egenskab af generalsekretær for den nyligt dannede Nationale Sammenslutning for Demokrati (NLD). I 1989 blev hun sat under husarrest. Trods hendes indespærring vandt NLD valget med 82 procent af parlamentets pladser, men det militære diktatur nægtede at anerkende resultaterne. Suu Kyi er forblevet fængslet næsten uafbrudt siden dengang, idet hun nægter at tage imod regeringens tilbud om frihed, fordi det ville betyde, at hun skulle forlade Burma. I 2003 blev hun flyttet fra fængslet og igen anbragt i en husarrest, der gentagne gange og ulovligt er blevet forlænget af juntaen. Hun forbliver et levende udtryk for sit folks beslutsomhed om at opnå politisk og økonomisk frihed. Suu Kyi blev hædret med Nobels Fredspris i 1991 og har opfordret borgere verden over til at ”bruge deres frihed til at fremme vores”.

*”Jeg tror, at jeg nu har gjort det ret klart, at jeg ikke er særlig glad for ordet ’håb’. Jeg tror ikke på folk, der bare håber. Vi arbejder for det, vi ønsker.”*

DAW AUNG SAN SUU KYI